

vervolg familie Van Adelsbergen, Anna Paulownastraat 6

Sara van Adelsbergen

huisvrouw, 69 jaar

Groningen 10.08.1909 - Apeldoorn 25.11.1978

X 21.05.1935

Isidor van der Hal

arts, 79 jaar

Groningen 12.03.1907 - Apeldoorn 25.09.1986

Henriëtte Myra van der Hal

Groningen 11.09.1942 - Israël 19.03.2017

Sara van Adelsbergen wordt geboren op 10 augustus 1909 in Groningen als dochter van Louis en Miena Van Adelsbergen. Zij overleeft als enige van het gezin de Shoah. Op 21 mei 1935 trouwt zij met de joods Groninger arts Isidor (les) van der Hal.

Hij is o.a. bekend van het boekwerkje 'Het Mesje' waarin hij over enkele van zijn oorlogservaringen vertelt. Het echtpaar krijgt een dochtertje genaamd Henriette dat zij meegeven aan de onderduik en dat daardoor de Shoah overleeft.

Sara komt terecht in een kamp in de buurt van Reichenbach en werkt daar op het kantoor van 'Telefunken'. Een Hongaars meisje dat daar zit, komt met een snijwond toevallig voor een behandeling terecht bij les en zo komt Sara meer te weten over hoe het haar man vergaat. Uiteindelijk overleven Sara en haar gezin de Shoah. Sara overlijdt op 25 november 1978 in Apeldoorn en les op 25 september 1986 eveneens in Apeldoorn.



Afscheidsfoto van Henriëtte Myra van der Hal, vijf minuten voor ze in de onderduik gaat op een leeftijd van zes week, 24 oktober 1942.



Geertruid Krueger, de jonge Nederlandse die deed alsof ze de moeder van Henriëtte van der Hal was.

At first she was hidden by a Dutch family in Friesland, and after a week was transferred by members of the Dutch resistance to the home of Jan Krueger and his wife Geesina nee Lenting. Henriëtte remained in the Krueger home until the end of the war, from 1942 to 1945, and was called 'Rita'.

To explain the presence of an infant in their home, Jan and Geesina claimed this was the illegitimate child of their daughter Geertruid. Henriëtte came to the Krueger family through Geertruid's younger sister Tini, whose husband, Roelof Zuiderveld, belonged to the Dutch resistance. Henriëtte met her biological parents after the war. In 1972, the Kruegers were awarded recognition as Righteous Among the Nations.

Uit: *The Ghetto Fighters' House Archives*



Boekomslag Het Mesje

Anna Paulownastraat 6

Geadopteerd door André van der Hal, zoon van Sara van Adelsbergen